



Hier sport je voor het plezier!

Extra info

Niet alles moet draaien om winnen of verliezen. Competitie is goed, uitdagend en leuk maar het plezier moet blijven primeren! in de maand november zet Oud-Turnhout dit samen met de sportclubs nog eens extra in de verf.

Er zijn heel wat redenen waarom mensen zich aansluiten bij sportclubs; ontspannen, sociale contacten, gezondheid,... maar het is en blijft **plezier** dat mensen het meest waarderen in hun lidmaatschap bij een sportclub.

Sport is een middel om kinderen positieve waarden en normen te ontdekken die ze in het dagelijks leven kunnen inzetten.

De kinderen deze op een sportende, leuke manier aanleren is één van de doelen van een sportclub.

Jammer genoeg wordt nog te vaak de focus op de resultaten gelegd, op wei de beste is, wie 1^{ste} staat in de competitie,... ..

Leer kinderen samenwerken, eerlijk te spelen,...

Zonder aandacht voor winst en verlies.

Geef ze vertrouwen dat ze goed bezig ongeacht de sportieve prestaties.



Investeren in sportplezier? 't Is de moeite waard!

Creëer een club die plezier uitstraalt! Waar alle leden zich welkom en goed voelen. Dit zal automatisch leiden tot:

- Groei van het aantal leden.
- Vermindering van de leden drop-out.
- Extra klussers/vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen.
- Betere prestaties.

Zoek de balans tussen de ontwikkeling van het kind en presteren met plezier en waardering als basisvoorwaarden.

Natuurlijk worden wedstrijden gespeeld om te winnen. Kinderen vinden het van nature leuk om met elkaar de strijd aan te gaan. Om harder te lopen of hoger te springen dan hun tegenstander. Maar het meeste plezier hebben kinderen aan aanmoedigen en complimenten over hun inzet en vooruitgang.